

Een stukje geschiedenis:



De eerste graanbeurs, gezien vanaf de hoek Grote Markt/Vismarkt.

In 1774 werd aan bouwer J.P. Suithoff voor F 2.700,- opdracht gegeven een markthal te bouwen. In een tijdsbestek van twee maanden kwam de hal gereed: een houten overdekte galerij op een stenen plint rond een open binnenplaats met een U-vormige plattegrond. Ze werd op de westzijde van de Vismarkt, net voor de A-Kerkhofmuur opgetrokken met de ingang naar het marktplein gericht. Het gebouwtje was niet zo groot: de breedte bedroeg 11 m, de diepte 13,5 m en het bestond uit een bouwlaag. Aanvankelijk kon men er vrij in- en uitlopen. Al spoedig werd dat toch als hinderlijk ervaren en in 1775 werd besloten om de toegang met een ijzeren hek af te sluiten.

De graanhandel maakt in het laatste kwart van de 18e eeuw en gedurende de Franse overheersing een grote bloeiperiode door. In het begin van de 19e eeuw werd de houten beurs niet alleen te klein, maar ook ongeschikt voor de toen snel groeiende markt. In 1881 werd de gemeenteraad verzocht een nieuwe en grotere beurs te mogen bouwen. Hoewel het bestuur ook van mening was dat er een nieuwe hal moest komen, duurde het nog tot 1825 voordat met de bouw ervan werd aangevangen. In februari 1825 werd naar ontwerp van stadsbouwmeester D.H. Bos voor F 11.500 een nieuw beursgebouw aanbesteed. In september 1826 was het gereed en zonder formele plichtplegingen of festiviteiten werd het in gebruik genomen. De tweede beurs was geheel van steen opgetrokken en had in navolging van haar voorganger ook in het midden een op binnenhof met daaromheen een overdekte zuilengalerij op een U-vormig grondplan. De benen van de U van het nieuwe plan waren aanzienlijk breder en verder naar voren, naar de markt toe geprojecteerd. De rooilijn van de achtergevel was nagenoeg gelijk gebleven, omdat het A-Kerkhof een uitbreiding aan de achterzijde onmogelijk maakte. Dank zij historische afbeeldingen is vrij nauwkeurig bekend hoe de tweede graanbeurs er uit heeft gezien.

Spoedig na de opening liep de handel in het tweede kwart van de 19e eeuw achteruit vanwege diverse buitenlandse onlusten en oorlogstoestanden. Tegen het midden van die eeuw werden de omstandigheden weer gunstiger. De graanhandel breidde zich vanaf die periode op zo'n grote schaal uit dat ook dit tweede beursgebouw te klein werd en onvoldoende capaciteit bood voor het groeiende aantal standhouders. Vanwege ruimtegebrek speelde al een deel van de handel zich af in het nabij gelegen koffiehuis het 'Huis der Beurs' het huidige café De Beurs op de hoek van de Folkingestraat en de A-Kerkhof Zuidzijde. Tussen 1857 en 1862 had dit café al een vergroting ondergaan, maar de vraag naar een groter en beter geoutilleerd handelsbeursgebouw bleef. Na talloze discussies over de wijze hoe de vernieuwingen aangepakt zouden moeten worden, kon in 1863 daadwerkelijk met de nieuwbouw van een derde korenbeurs worden aangevangen.